



Dorpsblad voor en door Blaricummers. Uitgave van de Stichting Dorpsblad Blaricum. Redactie: N. Dwars-Riedel, A. Lindeman-Strengtholt, J. A. A. M. Lijens, H. A. L. Trampusch, E. J. M. Fennis-Kraus, J. A. v. d. Vlis, W. J. Weller-Sluis. Illustraties: R. Kok. Foto's: J. Kok. sekretariaat: E. J. M. Fennis-Kraus, Elbertsveen 11, telefoon 02153 - 1 02 48. Adressen voor toezending redactionele bijdragen: Rotondeweg 7, Elbertsveen 11, Schouw 33. Druk: J. van Gestel & Zn. B.V., Laren N.H.

agenda

- B.V.V. 28 maart 20.00 u. Klaverjassen
- 18 april 20.00 u. Bingo
- 25 april 20.00 u. Klaverjassen
- R.K.V. 16 april Cabaret door Zr. Jozepha uit Boxtel
- 20.00 u. Vitusgebouw
- Sporthal de Greenspaal 29 maart Jeugdwedstrijden badminton, georganiseerd door de Ned. Badminton Bond
- 9.00-20.00 u.
- Dorpshuis De Blaercom 9 april Inspraakavond over speeltterrein
- 20.30 uur Windvang hoek Hazeleger
- 18 april
- 20.00 u. Klaverjassen
- Nederheem Tot 7 april Tentoonstelling Han Hulsbergen: schilderijen, tekeningen, composities

Van 4 tot 8 augustus a.s. organiseert het opbouwwerk Blaricum weer een kindervakantieweek. Belangstellenden die mee willen helpen kunnen zich aanmelden bij het Opbouwwerk, telefoon 02152 - 5 50 22.

Op 5 mei organiseren de Oranjevereniging en het Dorpshuis een rommelmarkt. Als U spullen voor de markt heeft kunt u het dorpshuis belten, tel. 02153 - 1 43 83. Voor nadere informatie zie elders in dit blad.



De Oranje Feest Vereniging uit ons dorp is weer stevig bezig geweest... Plannen maken, ideeën uitwerken, werkschema's vastleggen, organiseren!

Het komt weer zoals altijd dik voor elkaar op 30 APRIL, 3 MEI en 5 MEI a.s. Tal van activiteiten voor jong en oud, zoals dat heet...

Voor de derde t/m zesde klassers wordt op het Sportpark iets groots georganiseerd: 'alternatieve Olympische Spelen'. Dat wordt iets geweldigs!

Vermoedelijk zit Nederland 's middags aan de beeldbuis geplakt en hebben we de plannen daarvoor maar in de kast gestopt voor een andere keer.

's Avonds echter wordt er voor allen die zich jong vinden en niet te oud voelen een ORANJE DISCO georganiseerd in het Vitus-gebouw aan de Kerklaan. De muzikale verzorging van deze avond is in handen van Disco-International, al allen ongetwijfeld nog bekend van de sfeervolle muzikale omlijsting tijdens het laatst gehouden vuurwerk.

En dan 5 MEI. Het 7e bevrijdings-lustrum vieren we met z'n allen onder het motto de Blaricummerie 1980 en we zetten het hele dorp op z'n kop. Een gedeelte van het dorp zal worden afgezet en daar zullen een aantal, teveel om op te noemen, activiteiten plaatsvinden...

Een grote ROMMELMARKT wordt in samenwerking met de Blaercom, ons dorpshuis, georganiseerd. Er zijn demonstraties: paarden beslaan, standwerkers, spinnen, korvenvlechten, glasblazen, portretknippen... U kunt kijken naar ballet, de majorettes, poppenkast, volksdansen, toneel... U kunt meedoen aan wedstrijden: hanekzaaien, koeienmelken, boomzagen... Kijken naar Blaricumse kunstenaars-aan-t'werk, de Oranje film, de winkeliers, Blaricumse Verenigingen, 'sprekers' (en sprekers, want die kunnen het ook goed!) in de Sprekerhoek, een klein-dierententoonstelling en ga maar door...

'Weet je, met wie je eens moet gaan praten?' werd me onlangs gezegd... 'Met Jaap van Bart, want die kan zo lekker vertellen.' Nu wist ik dat natuurlijk al wel, maar ik dacht, kom, nu maar meteen eens doen. Gezellig dat het was, en lekker praten dat hij kan. Je komt er gewoon niet weg en bovendien waren het rood-laaiende kolenvuur en de koffie zo lekker, dat ik er best had willen overwinteren.

Jaap van Bart... Ons kent ons. U weet het natuurlijk allemaal wel, maar sommige nieuwkomers? Kom, we helpen U een handje. Jacob (van Bart Vos en Aaltje Raven) Vos, geboren en getogen in ons dorp, nu in zijn tachtigste levensjaar, vriendelijk, fit, geïnteresseerd en met een respectabel gevoel voor humor. (O, hadden maar meer mensen die gouden eigenschap, vooral hier in Blaricum anno 1980!)



WIE NIET KAN HAREN, KAN NIET MAAJEN

Het 'wemelt' in ons dorp van hele volksstammen Vossen; allemaal geweldig fijne mensen, maar de familie waaruit Jaap Vos stamt, die van de Kruislaan, is om vele redenen een heel oekende Vosse-tak. In de Hei & Wei van december 1972 verscheen een artikel van Jan Frank, waarin hij de groei en bloei van deze familie en hun bedrijf beschreef en het wel en wee van de 7 kinderen, waaronder Heintje, Willem, Geurt, Jaap en Geertje hun 'gevecht' voor het bestaan, de bekroning op hun noeste werken.

Vader Bart moet een pracht mens geweest zijn, je hoort nog dikwijls over hem praten, terwijl hij al in 1932 gestorven is. Hij leerde die kinderen van hem een boel en maakte ijerverige mensen van ze, die hun plaats in dit kleine dorp vonden en behielden.

'Toen wij jongens wazze...' zegt zoon Jaap nu, 'moesten wij alles leren. Alles. We waren met z'n allen altijd aan 't werk. Zeven dagen in de week en van half zes in de morgen af, want de melkbussen moesten toen al om half acht in de fabriek zijn. Vader werkte altijd en altijd en hij zei altoos, wie niet haren kan, kan niet maaïen'. U snapt dat natuurlijk wel, 'haren' van een zeis is het scherpmaken, oftewel het 'uitslaan van een zeis'.

Jaap Vos, nu bijna tachtig werkt nog steeds, 's middags is hij in zijn familiebedrijf te vinden waar altijd nog wel iets te doen valt. Een hele middag niets-doen is er niet bij. Het brandstofbedrijf had vroeger ruim 2800 kolentanten, een mud kolene kostte toen f 7,- à f 8,-, nu zijn er nog ongeveer 250 kolengebruikers over; de prijs steeg

inmiddels tot f 42,-. Jaap houdt het allemaal nauwkeurig bij. Als we hoofdschuddend bespiegelen, hoezeer de kosten van 'alles' gestegen zijn, zegt hij wijsgerig 'je hebt natuurlijk wat geld nodig om gezellig te kunnen leven, maar al dat gejaag naar nog meer... je hebt niet eens de tijd om het op te maken!' Hij lacht erbij, zijn onuitwisbare, vriendelijke glimlach, zijn vinger omhoog gestoken...

Vele leden van dit gezin Vos hebben zich ingezet voor de brandbestrijding. De brandweer werd een deel van hun leven, het zat in hun bloed. Vader Bart was er al bij, de zoons volgden in zijn voetstap.

Het dorp Blaricum werd vele malen geteisterd door grote branden; een spookgeschiedenis was de grote brand van 26 maart 1696, waarbij in twee uur 34 huizen, de kerk en de school in de as geleid werden. Het sprak tot de verbeelding en de mannen van het dorp stonden sindsdien onmiddellijk bij de eerste melding paraat. Tot vandaag toets de Blaricumse brandweer er een die er wezen mag, iets dat we regelmatig in de krant kunnen lezen.

Jaap Vos zit helemaal op zijn praattoel als hij gaat vertellen over zijn eigen tijd bij de actieve brandweer. 'Iedereen hielp mee als er brand was uitgebroken, meest veroorzaakt door een vuile schoorsteen, onweer of de vlam in de pan. Soms door kinderen die met vuur speelden. Het grote probleem was altijd weer: WATER. Eerst werden de dichtstbijzijnde pompen leeggemaakt. Dan de twee 'viskommen' die Blaricum had, een was er bij de hoek Eemnesserweg/Verbindingsweg en één achter in het dorp, tegenover waar de familie Dik woont. Het water werd met karretjes in grote ronden tonnen aangevuld naar de brand met de kleine handsput tegen de vlammen gegooid en ook met emmers door een ketting van mannen doorgegeven.

Later kwamen er twee vierkante dorpspompen, een bij de school (nu dorpshuis) waar de winkel van Maas was en één voor het huis, waar nu Jan van den Bergh woont. Dat was al een hele verbetering. In 1922 kwam de waterleiding, maar met een grote brand moest je eerst aan Laren gaan vragen om meer druk. Toen kwam de nieuwe auto-brandspuit, waar we veel meer aan hadden. Onze eerste brandweer-bazen' waren oude Rijter, de vader van Piet van de Meentweg en Gerrit Schram, allebei timmermans-bazen, later Benning Bartels van het Huiszooij, 8 1/2 jaar Haandrikman, van der Voet en nu is de heer de Koning het hoofd'.

Het brandweerkorps is een befaamd korps geworden. Er heerst een prima teamgeest en op menig wedstrijd, waar Blaricum ten tonele verschijnt zakt de moed bij de concurrenten alras in de waterlaarzen. Onze Jaap Vos is ere lid en mascotte van de Blaricumse brandweer.

Het geheugen van Jaap is prima, hij vertelt graag over 'vroeger' en weet precies hoe dat bij een brandmelding vroeger toeging. 'Dan kwam er iemand aangerend om zo snel mogelijk aan de brandbel te trekken. Diegene kreeg als beloning een gulden, een vorstelijk bedrag, om er later in het schoerwinkeltje een borreltje van te kopen. Vele mannen kwamen daar samen om alle opwinding van die dag te bespreken - die was er dus vroeger ook al, een hele geruststelling - en ze namen dikwijls hun eigen pannetje soep mee. Soep met borrel, zogezegd. Met pretlichtjes in zijn ogen vertelt hij verder over dat 'donderse oorkruipertje, dat met zijn poezelige potjes vastzat op de plus en de min van een stopcontact, waardoor en kortsluiting en brand ontstond.' Je ziet 'm zitten, als hij je dat vertelt. De ochtend vliegt om bij Jaap van Bart en zijn vrouw, bij dat heerlijke kolenvuur. Maar er moet een eind aan komen, want 'hij moet weer aan het werk'. Hij blijft er jong bij, zegt ie... Hebben we dat niet al eens eerder gehoord? Er zit vast iets in! Bij de deur citeert Jaap, met de onafscheidelijke pretlichtjes in zijn ogen nog: O, Blaricum wat ben je mooi, hoe spreekt hier nog 't verleden: Naar rechts en links veel bergen kooi, waar vindt men dat nog heden? O, Blaricum, waar straks mijn lijf voorgoed zal mogen rusten: nergens waar ik liever blijf dan aan de Gooise kusten.



In 1943 brandde kapsalon Doornik, in het hartje van het dorp, de bocht van de Huizerweg af. Het was een ontzettend groot vuur, de rieten kap brandde als een fakkel. Een van de brandwerlieden is natuurlijk onze Jaap Vos.

BLARICUMMERIE 1980.

Ook voor de 'inwendige Blaricummer wordt gezorgd. Er is een stijlvol café in het Dorpshuis met zelfgebakken lekkernijen die dag, er zijn lekker, warme frietjes en een warme- en koude viskraam. En een slokje verse melk van de koe?

Een draaiorgel en nog andere muziek zal de feestvreugde verhogen, een dorpsomroeper zal alle activiteiten aankondigen en u van alles op de hoogte houden... 't Is teveel om op te noemen.

Voor een overzichtelijk geheel willen wij u nu vast verwijzen naar ons ORANJE PROGRAMMA BOEKJE dat ook dit jaar weer op tijd bij u in de bus zal fladderen.

Tot slot nog dit: Noteer de data vast in uw agenda let op uw briefbus i.v.m. het programma en tot ziens op 30 april, 3 mei en 5 mei op de BLARICUMMERIE 1980.

P.S.: De contributiekaarten van de Oranje Feest Vereniging - dit jaar géel - worden u in de komende weken aangeboden. Wij zijn altijd even dankbaar voor uw gift, die wat ons betreft ook best nog wat hoger mag zijn. We verlichten wonderen met uw bijdragen, wist u dat?

De Oranje Vereniging

Op 16 en 29 april zal er door het hele dorp een kar rijden, die spulletjes komt ophalen voor de rommelmarkt. Net als vorig jaar: als u aan de schoonmaak bent en u hebt leuke dingen die u kwijt wilt, geeft u het aan de rommelmarkt en zet het niet bij grofvuil. Het wordt opgehaald op die data. Informatie: 1 43 83 (Dorpshuis) en in de Bijvanck Joke Vloemans: 5 69 34 (Goed opruimen, hoor!)

EEN ANDER UITERLIJK

In mei zal de jaarvergadering van Hei & Wei gehouden worden. Het stichtingsbestuur geeft daar opening van zaken o.a. over de financiën en de redaktie zal praten over ervaringen in het vorige jaar.

Alle inwoners zijn welkom want ons blad is voor en van allen.

In 1979 is welhaast eindeloos over inhoud en vorm van Hei & Wei gepraat. Dit leidde er toe dat ons maandblad zijn bekende vorm behield. Het nummer dat U in handen heeft is geheel anders.

U moet het maar zien als een proef, want de vergadering op woensdag 28 mei om 20.30 uur in de Blaercom, zal uitmaken hoe tenslotte het uiterlijk wordt.

Onze lezers begrijpen wel dat wij niet zó maar tot een andere vormgeving kwamen. Wij kampen al lang met een tekort aan ruimte, vooral was dit het geval toen wij onze adverteerders met een prijsverlaging tegemoet kwamen en het aantal advertenties snel toenam. De omvang van het redactionele deel moesten wij toen inkrimpen om financieel rond te komen.

Deze vorm brengt een oplossing om zonder kostenverhoging alle advertenties op te nemen en ruimte te maken voor schrijvende medewerkers. Nogmaals: wij zien het als een proef! Wat vindt U er van?

De redactie